

# AAN DE MAAS

## Refrein



'k Ben aan de Maas geboren, daar heeft mijn wieg gestaan



Later ben ik gaan zwerven, goed is het mij vergaan



Nu ik weer t'rug ben in Ayen, met zijn kapel en zijn kleine haven



Nu blijf ik mijn verder leven, wonen aan de Maas.

## Vers:



1. Ja- ren- lang heb ik gezwor- ven, ver van hier.
2. Snel zijn die ja- ren vervlo - gen, o die tijd.



1. Oos- ten en wes- ten be- ke- ken, met veel plezier.
2. Toch kan ik trots daar op t'rugzien, zon- - der spijt.



1. 'k Had veel ge- luk in mijn leven, ver- ten baas.
2. Ik kwam te- rug in mijn landje, van bo- ter en kaas.



1. Maar ik was blij dat ik t'rug was,
2. Daar vond ik toen mijn vrouw- tje,



1. In het dorp - je aan de Maas.
2. Nu wo- nen wij aan de Maas.